

🌟 Lille-Stjerne

Småbørnsjul 2022

© Helle Viuf ✨

Engang for længe, længe, meget længe siden var der ingen verdens ting. Så besluttede Gud, at han ville skabe himlen og jorden og alt, hvad der er derpå.

På jorden skulle mennesker, dyr og planter leve. For at leve skal man bruge lys. Derfor satte Gud solen på himlen til at lyse om dagen og måne og stjernerne satte Gud på himlen for at lyse om natten. ✨

🌟🌟🌟 På den sorte nattehimmel vrirlede det med smukke stjerner, der sammen med månen lyste, så mennesker kunne finde vej i mørket. ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

Mellem de mange stjerner var der også en lillebitte stjerne. Det var Lille-Stjerne.



Lille-Stjerne var ikke rigtig glad, for hun syntes, at alle de andre stjerner var meget større end hende og strålede smukkere end hende.

Lille-Stjerne spurgte Gud, hvorfor hun skulle se anderledes ud end alle de andre stjerner.

Gud tog Lille-Stjerne på skødet og sagde:

- Ved, du hvad, Lille-Stjerne? Du må vente lidt endnu. Bare et par millioner af år, så skal du blive til noget ganske særligt.
- Århhh, kan det ikke bare blive nu? Spurgte Lille-Stjerne.

- Nej, svarede Gud. Du må vente lidt endnu.



Så måtte Lille-Stjerne vente! Det har aldrig været let at vente, hverken for mennesker eller for stjerner. Men en dag var ventetiden endelig ovre for Lille-Stjerne.

Gud kaldte på hende:

- Lille-Stjerne, er du dér?
- Ja, her er jeg! Svarede hun og strålede af glæde og nejede for Gud.
- Hør nu godt efter, sagde Gud. Om få dage skal der ske noget stort. Da bliver et helt særligt barn født på jorden blandt menneskene. Han er Jesus, min søn.
- Wauw, udrød Lille-Stjerne og funkede som aldrig før.
- Og du, Lille-Stjerne, skal lyse og stråle det bedste du har lært over det sted, hvor han bliver født.

Lille-Stjerne kunne næsten ikke være i sig selv af begejstring.

- Så skal jeg lyse over et stort og fint kongeslot, jublede hun.
- Nej, nej, rettede Gud hende. Du skal lyse over en stald i byen Betlehem.
Hør nu godt efter: Først skal du lyse vej for hyrderne på marken, så de kan finde vej ind til Betlehem. Jeg har bestemt, at de fattige hyrder skal være de første til at se det lille Jesusbarn.
- Ihh, det vil jeg rigtig gerne, sagde Lille-Stjerne.

- Dernæst skal du lyse, så tre kloge konger fra Østens Land, kan finde vej til Betlehem. De kommer rejsende langvejs fra på deres kameler, som vil være pakket med de har de kosteligste gaver til Jesusbarnet. Guld, røgelse og myrra skær.

Lille-Stjerne blev pludselig lidt betænkelig:

- Tror du, jeg kan finde ud af det, Gud, spurgte hun.
Det er jeg sikker på du kan, Lille-Stjerne. ✨

Husk på, at jeg har skabt dig, så jeg svigter dig ikke. Du bliver til en stor stjerne med det smukkeste lys.

Lille-Stjerne var igen tindrende stjerne-glad.



Den julenat, da Jesus blev født, blev Lille-Stjerne til den store Betlehemsstjerne. Hun lyste det bedste hun kunne. Først for hyrderne på marken, så over Maria, der havde født Jesus og var Jesus' mor.



Jo mere hun lyste, jo mere voksede hun. Til sidst var hun så stor og lyste så stærkt, at hun kunne ses helt til Østerland, hvor de hellige tre konger boede og nu pakkede deres kameler med gaver til Jesusbarnet inden de red af sted mod Betlehem og stjernen over stalden.

Ja, stjernelyset fra Lille-Stjerne er stadigvæk så strålende, at det den dag i dag kan ses i alle børns øjne, især ved juletid.

Amen!

Epilog til voksne:

I 2000 år har Lille-Stjerne været menneskenes ledestjerne, som viser os vej gennem mørket til det sted, hvor alt godt fødes.

Følger I hende, så kommer også I til Lille Betlehem, det sted i jeres inderste, hvor Ånden bor og hvor kærligheden fødes i jer.

Det sted, hvor julen handler om det, den *skal* handle om; det sted, hvor der er gaver, som ikke kan købes for penge; det sted, hvor vi er fyldt af tro, håb, glæde, fred, nærvær og kærlighed. ❤️ ⚓ 🕊️

Rigtig glædelig advent og en velsignet jul til alle!

Mel: Mester Jacob

Lille stjerne, lille stjerne
Lys på jord, lys på jord
Nu er tiden kommet, nu er tiden kommet
Det er jul, det er jul

Født i stalden, født i stalden
Bli'r Guds barn, bli'r Guds barn
Nu er alle glade, nu er alle glade
Det er jul, det er jul.

Bente Holm Viuf 2022